



Grondslag en geloofsbelijdenis

Evangelische gemeente

PAROUSIA

Wijchen

Grondslag en geloofsbelijdenis

De gemeente aanvaardt de bijbel, te weten alle canonieke boeken, als het geïnspireerde, gezaghebbende woord van God. Daarom gelooft en belijdt zij:

- a. Er is één God, oneindig volmaakt, van eeuwigheid bestaande uit drie personen : Vader, Zoon en heilige Geest.
- b. Jezus Christus is waarachtig God en mens. Hij is geboren uit de maagd Maria en verwekt door de heilige Geest. Hij stierf aan het kruis als rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Degenen die in zijn plaatsvervangend offer geloven worden allen gerechtvaardigd op grond van zijn vergoten bloed. Hij verrees uit de dood naar de Schriften en is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader als de grote hogepriester. Hij zal wederkomen om zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde te stichten.
- c. De heilige Geest is een goddelijke persoon, gezonden om in de gelovigen te wonen, hen te leiden, te onderwijzen en kracht te geven. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel.
- d. Het oude en nieuwe testament, onfeilbaar in hun oorspronkelijke vorm, zijn woordelijk geïnspireerd door God en een volledige openbaring van zijn wil ten opzichte van de verlossing van de mens. Zij vormen tezamen de goddelijke en enige regel voor het geloof en geestelijk leven van de gelovige.
- e. De mens was oorspronkelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Door ongehoorzaamheid viel hij echter, waardoor hij zichzelf veroordeelde tot de lichamelijke en geestelijke dood. Alle mensen worden sindsdien geboren met een zondige natuur, waardoor ze gescheiden zijn van het leven van God en kunnen alleen gered worden door het verzoenend werk van Jezus Christus. Het toekomstig deel van de gelovigen is de opstanding ten leven in eeuwige heerlijkheid en tegenwoordigheid van God - dat van de ongelovigen de opstanding ten oordeel en een eeuwig gescheiden zijn van God.
- f. Door Jezus Christus is er verlossing mogelijk voor alle mensen. Degenen die zich bekeren en in Hem geloven worden wedergeboren door de heilige Geest, ontvangen de gave van eeuwig leven en worden kinderen van God.
- g. Het is de wil van God, dat iedere gelovige met de heilige Geest vervuld wordt en door Hem geheel geheiligd wordt, dat hij zich afscheidt van de zonde en de wereld en zich geheel toewijdt aan de wil van God. Voor een heilig leven en een vruchtbare dienst ontvangt hij kracht van God. De vervulling is het werk van de heilige Geest in de gelovige en wordt tot stand gebracht tijdens of na de bekering.
- h. In het verlossingswerk van de Here Jezus Christus is ook in genezing van onze sterfelijke lichamen voorzien. Gebed voor de zieken en zalving met olie worden in de Schrift geleerd en zijn het voorrecht van de gemeente in deze huidige tijd.

- i. De gemeente van Christus bestaat uit allen, die geloven in de Here Jezus Christus, die verlost zijn door zijn bloed en wedergeboren door de heilige Geest. Christus is het hoofd van zijn lichaam, de gemeente. Hij heeft het de opdracht gegeven om in de wereld uit te gaan als zijn getuige en het evangelie te prediken aan alle volken. De plaatselijke gemeente is een lichaam van gelovigen in Christus, die samen komen om God te aanbidden, om opgebouwd te worden door het woord van God, om samen te bidden en gemeenschap te oefenen, om het evangelie te verkondigen en de beide instellingen van de doop der gelovigen en het avondmaal te vieren.
- j. Er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen. Voor de eersten een opstanding ten leven en voor de laatsten een opstanding ten oordeel.
- k. De persoonlijke verschijning van Jezus Christus is aanstaande als een gezegende hoop tot opname van de gemeente met daarop volgend zijn wederkomst op aarde met de zijnen tot oprichting van zijn duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid tot heil van alle volken der aarde.